

DAAR KAN IK GEEN GENOEG VAN KRIJGEN!!!



Wat hebben we er lang naar uitgekeken! Al weken praatte Brian over zijn "Opkikkerdag"! Woensdag 26 mei was het dan eindelijk zover! Om kwart voor negen kwamen Monique en Angela van de Opkikker aan. In de straat hadden zich al heel wat mensen verzameld. Toen om precies 9 uur

hoorden we een sirene van een brandweerauto en ja hoor, die stopte bij ons huis! Brian mocht voorin de brandweerauto en wat vond hij dat spannend! Papa en mama mochten samen met Nathalie de canule verpleegkundige achterin. Wat waren we allemaal benieuwd waar we heen gebracht werden... en toen kwamen we aan op de Maasvlakte bij Falck Nutec! Daar werd Brian opgewacht met een hele mooie taart met brandweerauto's erop. Eerst hebben we samen met 2 brandweermannen Mario en Marinus



gesmuld van de taart. Daarna kreeg Brian een hele mooie rode overall met Falck Risk erop. Het stond geweldig! Buiten werd er door brandweerman Lex 'n auto en nog veel meer in brand gestoken en mocht Brian samen met papa de brandjes blussen, wat was dat geweldig!

Toen was de ochtend al bijna voorbij. Brian kreeg lekkere patatjes en 'n kroket en dat lust hij wel! Toen we weg gingen kreeg hij een brandweermannendiploma waar hij natuurlijk heel trots op is! Wat was het fantastisch! We mochten met de Opkikkerauto mee naar Rotterdam. De auto was gesponsord door autogarage Koesse uit Middelharnis, wat geweldig dat er zoveel mensen zijn die iets voor anderen overhebben.

In Rotterdam aangekomen gingen we op de pannenkoekenboot. Brian was erg moe van het blussen dus kon hij op de boot lekker even uitrusten en even aan de zuurstof zodat hij weer nieuwe energie kreeg voor de rest van de dag.

Daarna gingen we met de Opkikkerauto naar Zuidland. Brian gaat elke week naar Zuidland naar de fysio en komt dan elke week langs de autogarage waar limousines staan. We stoppen daar altijd even want, hij wil altijd even kijken! En nu stond er dus speciaal voor Brian een hele mooie grote limousine klaar! Wat vond 'ie dat stoer! Hij riep daar wil ik in!!

Dus gingen we met z'n allen in de limo en wilden we wegrijden toen er ineens iemand op het raam tikte en wie was dat.....Sinterklaas!!!! Brian sloeg zijn hand voor z'n mond en zei oohhh kijk nou hoe kan dat nu...? Sint stapte ook in de limo en ging mee...die oude lieve Sint was helemaal speciaal voor Brian met 't vliegtuig naar Nederland gekomen. Onderweg vroeg Sint van alles en kreeg Brian heel veel mooi cadeaus, 'n mooie brandweerauto, prikblok, knutselpullen, mooie puzzel en een kleurboek en nog meer.

De limo reed ondertussen naar de Ouddorpse vuurtoren. Toen we daar aankwamen stond er 'n vrachtauto met 2 4x4 auto's erop. Eerst hadden we niet eens door dat dat voor ons bedoeld was. Eerst werden er bij de limo nog foto's gemaakt met Sinterklaas en met José van de limo. Toen kwam Richard Vonk van Camel Events naar ons toen en vertelde ons dat we op ons eigen Ouddorpse strand mochten gaan rijden!

Normaal mag dat niet maar, voor ons had de Gemeente Goedereede 'n uitzondering gemaakt! Met z'n allen zaten we in 1 auto en dat was 'n gezellige boel! Papa mocht eerst rijden en wat genoot hij ervan! Ach ja dan worden die grote papa's altijd net weer kleine kinderen! Daarna mocht mama rijden echt super! Natuurlijk kwam ook Brian aan de beurt, nou ook die kon er geen genoeg van krijgen!

Wat heeft hij heel de dag genoten, even niet aan het ziekenhuis of aan andere vervelende dingen denken! Ook voor ons als ouders was het zo fijn om ons dappere mannetje zo te zien genieten en konden wij onze ogen niet altijd droog houden. Toen was het al 7 uur en gingen we het strand verlaten. Brian en papa mochten met de vrachtauto van Camel Events meerijden en mama ging samen met Nathalie met de meiden van de Opkikker met de Opkikkerauto mee.

We werden naar het Ouddorpse restaurant "De Groene Lantaarn" gebracht waar we opgewacht werden door enkele familieleden en vrienden. Daar werd ons allen heerlijke soep voorgezet en daarna 'n heerlijk hoofdgerecht. De kinderen werden na het eten voorzien van 'n lekker ijsje en wij allen kregen een heerlijke kop koffie! Toen was het al bijna half 10 en dus ook de hoogste tijd voor Brian om te gaan slapen want, hij was zo moe van deze drukke dag! We werden met de Opkikkerauto naar huis gebracht waar voor mama nog 'n verrassing wachtte!

We willen iedereen die deze dag voor Brian en ook voor ons zo bijzonder heeft gemaakt heel erg bedanken want, het was echt overweldigend!!! Soms lijkt het of de wereld heel rot in elkaar zit maar er zijn echt nog heel veel lieve en bijzondere mensen dat was ook zeker op deze dag te merken!!! Iedereen heel erg bedankt en ook Monique en Angela van Stichting Opkikker! Heel veel groeten van

Brian, Hans en Arjanne



**Vodafone
Netherlands
Foundation**